

## Charcuterie Jos. Henquet (1917-1990)

Joseph Henquet studeerde na de lagere school aan het gymnasium in Roermond. Hij heeft de opleiding afgebroken o.a. door het sterven van zijn moeder in 1907. Dus op 16-jarige leeftijd had hij geen ouders meer. Na enkele jaren gewoond te hebben bij zijn oudste zus Trui en haar gezin aan het Stationsplein besloot hij een vak te gaan leren om op eigen benen te staan. In een advertentieboekje las hij dat er een slagersjongen werd gevraagd in Grave (Noord-Brabant).

In 1909 is hij toen op 18-jarige leeftijd vertrokken naar slagerij Degeman in Grave.

Tegen kost en inwoning kon hij daar werken en kreeg hij daar het slagersvak geleerd. Net als andere knechten sliep hij in een ruimte boven een stal.



Voormalige slagerij Degeman in Grave



Joseph (Jef) Henquet  
en Maria Paggen

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog keerde Joseph in 1914 terug naar Eijsden en was behulpzaam in het bedrijf van zijn twee oudere broers. Deze hadden een bakkerij in het Buske, in het veld achter het Withuis. Met kar en paard vervoerde hij ook levensmiddelen voor de vluchtelingen en daar leerde hij Maria Paggen kennen. In die zelfde tijd werd hij door slager Jang Aarts benaderd om hem te helpen in de slagerij in de Wilhelminastraat. In 1917 heeft Jang Aarts de slagerij overgedragen aan Joseph Henquet en werd vanaf toen:  
**CHARCUTERIE JOS. HENQUET.**



Charcuterie Jos. Henquet

Op 1 januari 1956 nam zijn enige zoon Jef en diens echtgenote Liza Henquet-Schneiders de slagerij over. Zij deden dit tot 1 april 1990. Alhoewel zoon Marcel de slagersopleiding volgde, koos hij voor het keurmeestersvak en dit betekende dat er geen opvolging was en derhalve het definitieve einde van de vleescommercie aan de Wilhelminastraat. Het sluiten van de zaak werd ludiek met onderstaand schrijven bij de klanten aangekondigd.



Charcuterie Jos. Henquet



Jef Henquet (Junior)



Liza Henquet-Schneiders