

V.l.n.r. Sia Steensma, Pierre Spauwen,  
Alexander Stanley, Zjeng Spauwen,  
Marie Spauwen.



Withuis.



Graaf de Gelooslaan 3. Het huis werd bij de bevrijding in de vroege morgen van 13 september 1944 in puin geschoten. Het brandde vrijwel geheel af. De bewoner van het huis, de heer V.A.E. Vercauter, die rentmeester was van het kasteel Eijsden, was niet aanwezig.

14 juli 1994

### Geachte heer Huijnen,

(...)

Misschien kunt u zich uit het verre verleden (50 jaar terug) nog herinneren dat er een echtpaar bij Marieke Spauwen was, dat door oorlogsomstandigheden niet naar Amsterdam terug kon. ("De Hollanders van bij Spauwen.")

Toen in 1984 op 12 september de bevrijding in Eijsden gevierd werd, en het oorlogsmonument werd onthuld, waren wij daarbij aanwezig.

(...)

Nu heb ik hier foto's van de bevrijding, welke mijn man aan de grens bij het Withuis van de eerste Amerikanen gemaakt heeft. Er mocht niet gefotografeerd worden, maar daar heeft hij zich niets van aangetrokken.

(...)

Met vriendelijke groeten,

K.M. STEENSMA - SMIT



Kerkstraat.



Groep Amerikaanse soldaten in weiland op de plek waar Maria van der Cruijs-Walpot later de woning Withuis 4a bouwde.

in memoriam Jef Wainier

Kerkstraat. Wie herkent nog personen op deze foto?



In de tuin van het pand Wilhelminastraat 22. Het hek op de achtergrond hoort bij pand 24 en komt uit aan de Kruisstraat ('t Bekske).  
V.l.n.r. Sia Steensma, Albert Steensma, Alexander Stanley, Zjeng Spauwen, Marie Spauwen.

Amerikaans soldaat Alexander Stanley en Albert Steensma poseren voor de "Mariagrot" in de tuin van het pand Wilhelminastraat 22.



V.l.n.r. soldaat Jerry Paddington, Annie Rethero, Sia Steensma, Marie Spauwen, Alexander Stanley.

